

Jenny & Jos Garthoff verbleven in Mhofu begin april 2013 in Mhofu

Beste Wilma en Ivo,

We willen jullie heel erg bedanken voor de gastvrijheid in het Mhofu-huis. We hebben genoten van de laatste paar dagen van onze trip door het prachtige Zuid-Afrika. De ontvangst en het vertrek door Mimmie en Norval waren hartelijk en prima geregeld. Ze hebben ons goed wegwijs gemaakt door het huis.

Ook bedankt voor het welkomstkaartje en –drankje en natuurlijk voor alle informatie die we van jullie kregen. Zelfs toen we al in Zuid-Afrika waren. Het voelde goed, vertrouwd en bekend zo. Top. Wat een leuk huis hebben jullie daar en ook zo lekker dicht bij de Seekoei en dus de rivier waar we enkele keren op “jullie” bankje hebben genoten van het uitzicht.

Het huis, maar vooral ook de keuken zag er top uit zo. We hebben nog nooit zo'n complete inventaris meegemaakt als bij jullie. We hebben enkele keren lekker op het terras gezeten en kregen daar bezoek van wat bosbokjes, de vlatvarkens en zo nu en dan een groepje apen. Eén keer hebben we een grote mannetjeskoedoe voorbij zien lopen. Verder troffen we op een avond onder het rieten dak op het gaas een ongelooflijk klein muisje aan.

Voor ons staat vast dat we terugkeren naar Zuid-Afrika, het Krugerpark.
Hartelijke groeten, Jenny & Jos





De rivier de Krokodil, 200 meter van Mhofu.





Blouapie



Bobbejaan



Bontekwagga



Bosbokkie



Kameelpert





Zazuuuuuu



Gewone trouphant



Oehoe



Saalbelooievaar



Ossenpikker



Koedoe



Visarend



Rooibok



Vlakvarks



Waterbok





Seekoei



